

En wij?

Wij mogen blij zijn dat we een dominee hebben. Hij vertelt ons de woorden van God. Daarom moeten we goed naar hem luisteren en ook doen wat hij zegt. Dan zullen we de vrede van God in onze gemeente ontvangen.

Preek

Bedenk 3 vragen over de preek.

Stel deze vragen thuis aan iemand die ook deze preek gehoord heeft.

Als die persoon alle vragen goed heeft, doe jij natuurlijk iets leuks voor/met die persoon.

1.

2.

3.

Kerkboekje



Welke zin uit de preek wil jij onthouden?
Schrijf deze zin in het spreekwolkje.

Zingen – Zingen – Zingen

In de psalmen staan soms moeilijke woorden.

Ps. 27 : 3 schonen dienst = mooie dienst

Ps. 27 : 3 versteken = een schuilplaats geven

Ps. 19 : 7 hovaardij = hoogmoed, verkeerde trots

Morgenzang : 5 vlieden alle kwade paan = vluchten van elke pad

Ps. 108 : 1 stuit = tegenhoudt

Ps. 108 : 1 genaken = dichtbij komen

Ps. 108 : 2 noch paal noch perk = geen grenzen

Ps. 108 : 2 zwerk = wolkenluchten

Zoek zelf ook eens 2 moeilijke woorden op en zet daar een streep onder.

Vraag thuis aan iemand of ze deze woorden willen uitleggen.

Zet eens een cirkel om de psalmen die je uit je hoofd kent.

Teken een ? bij de psalmen die eigenlijk gebeden zijn.

Wat moet een dominee eigenlijk doen?

1. DE BIJBEL UITLEGGEN zodat wij het kunnen begrijpen. Hij moet vertellen dat we bekering nodig hebben en dat we de vergeving van God nodig hebben. Ook moet hij ervoor zorgen dat er geen verkeerde leer in de gemeente komt.
2. Hij moet namens de gemeente BIDDEN.
3. Hij moet de SACRAMENTEN bedienen. Dus dopen en avondmaalsvieringen leiden.
4. Samen met de kerkenraad moet hij over de gemeente REGEREN. Zij moeten ervoor zorgen dat de gemeente leeft zoals de HEERE dat in Zijn Woord heeft bekendgemaakt.

De dominee zegt vandaag:

Ik ben er zeker van dat God mij geroepen heeft om in deze gemeente te werken.

Ik geloof dat de Bijbel helemaal waar is en ik wil de gemeente alleen leren wat daarin staat. Ik beloof trouw te zijn in mijn werk .

Ik beloof te leven zoals de bijbel dat leert.

Ik beloof geheim te houden als iemand mij iets vertelt in vertrouwen.

Als ik mij niet houdt aan deze beloften, zal ik luisteren naar de mensen die mij daarop wijzen.