

Woordzoeker

KERKBOEKJE

F	L	E	P	M	E	T	A	Z	V	E	R	T
A	A	N	R	O	U	W	K	I	N	I	E	T
R	N	O	E	P	G	O	J	E	Z	E	Z	E
T	D	L	T	N	O	A	N	K	F	Z	N	M
S	B	N	K	R	J	A	L	E	E	E	U	A
H	O	G	E	P	R	I	E	S	T	E	R	S
R	U	I	I	G	R	A	T	A	T	T	V	E
E	W	R	Z	T	O	I	D	S	M	I	U	R
G	N	I	D	I	E	L	O	U	I	U	U	P
E	G	N	I	N	O	K	R	W	J	L	O	P
L	D	E	U	S	N	E	R	O	T	H	I	E
S	R	E	H	G	N	O	S	T	O	R	T	F
D	R	E	P	P	A	D	A	J	R	A	Z	A

AZARJA
DAPPER
FILISTIJNEN
HOGEPRIESTER
HUIDZIEKTE
JUDA
KONING
LANDBOUW
LEIDING
MUREN
OORLOGEN
PRIESTERS
PUTTEN
REGELS
SOLDATEN
STRAF
TEMPEL
TORENS
TROTS
UITSLAG
UZZIA
WIEROOK
ZESTIEN
ZIEK

Welkom in de kerk!
Vandaag gaat het over koning Uzzia.

Vragen

1. Waarom werd Uzzia ziek? Wat deed hij verkeerd?
2. Wat kun jij van dit verhaal leren?
3. Als jij Uzzia tegen zou komen, welk advies zou je hem willen geven?

Als je alle woorden hebt weggestreept kun je van de overgebleven letters een zin maken.

Oplossing

.....

.....

Uzzia voelde zich super machtig en dacht dat dit hij dit zelf verdiend had. Hij vergat dat het God was aan wie hij zijn macht te danken had.
Eigenlijk was hij de weg kwijt in een doolhof van macht en trots.
Kun jij de weg wel vinden?



Uzzia won veel oorlogen. Op de plaatjes hieronder wordt ook flink gevochten.
Hoeveel verschillen kun jij vinden?

