

d			u
		f	
	u		i

Los de sudoku op.  
Gebruik de letters van  
het woord d - u - i - f



# Kerkboekje



Lukas 3: 21 en 22

*En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!*

Zet de onderstreepte woorden op de goede plaats!



Zoek de duiven met dezelfde tekens in de vleugel bij elkaar. Maak een woord van de letters en vul die in het goede vak in. Wat is het begin van de zin?