

KERKBOEKJE

M	D	E	L	N	A	A	R	E	T	H	C	A
A	I	A	T	B	E	D	N	O	V	A	R	S
T	E	D	L	E	G	G	N	D	Z	B	U	L
L	E	N	D	T	N	D	J	E	E	E	E	R
O	D	R	A	A	G	N	J	I	W	R	S	T
C	N	E	N	A	G	E	D	V	R	O	E	G
H	E	V	E	L	G	E	W	E	R	K	T	N
T	N	E	K	O	R	P	S	E	G	F	A	N
E	N	N	R	S	Z	I	O	T	R	J	N	E
N	A	V	E	L	N	N	D	R	R	E	E	E
D	M	E	W	O	I	E	R	S	O	A	L	T
S	R	E	O	L	A	J	E	N	D	O	A	D
E	L	L	A	A	T	S	K	T	E	N	V	T

ACHTERAAN
AFGESPROKEN
ANDEREN
ARBEIDERS
AVOND
BETAAL
EERLIJK
EVENVEEL
GELD
GEWERKT
JALOERS
KRIJGEN
LOON
MANNEN
MIDDAG
OCHTEND
STRAAT
VOOROPGAAN
VROEG
WERELD
WERKEN
WIJNGAARD

Woordzoeker

Streep alle woorden weg en er blijft een zin van 11 woorden over:

Héy, je bent er weer! Toppie!
Vandaag gaat het over de gelijkenis van de arbeiders.

Vragen

1. Waarom geeft de eigenaar van de wijngaard iedereen evenveel?
2. Jezus wil met dit voorbeeld iets zeggen over Gods nieuwe wereld. De wijngaard is een beeld voor Gods nieuwe wereld. Wie is de eigenaar van de wijngaard?
3. Waarom zou Jezus juist dit beeld gebruiken als voorbeeld voor Gods nieuwe wereld?

1: Er is een man die een wijngaard heeft en en op zoek gaat naar mensen die er willen werken	2. De man spreekt met de arbeiders af dat ze allemaal een normaal salaris/loon krijgen	3. Later in de ochtend gaat de man weer op zoek naar nog meer arbeiders. Hij nodigt alle mensen zonder werk uit om in zijn wijngaard te komen werken
5. Om 12 uur en om 3 uur gaat hij weer op weg en nodigt nog meer mensen uit om voor hem te werken	6. En dat doet hij ook als de dag al bijna om is.	8, 9. Als het avond is worden alle arbeiders geroepen. De mensen die het kortst gewerkt hebben krijgen als eerste betaald.
10. Iedereen krijgt evenveel. Het maakt niet uit of ze nu de hele dag gewerkt hebben of maar een paar minuten	11, 12. De mensen die de hele dag gewerkt hebben zijn boos. Het is niet eerlijk!!	13. De man zegt; Ik heb me aan mijn afspraak gehouden, je krijgt wat je hebt verdiend. Het is mijn geld, ik wilde iedereen even veel geven. Waarom zijn jullie zo jaloers?