

KERKBOEKJE

Samuel gaat op zoek naar degene die hij moet zalven



Je bent er weer! Super fijn ☺
Vandaag lezen we in de Bijbel dat David gezalfd wordt.

Vragen

1. Wat vind je het mooiste wat je vanmorgen gehoord hebt?
2. Wat heb je gehoord of geleerd wat je nog niet wist?



Sudoku

In het 5e rijtje komt een woord wat met het Bijbelgedeelte te maken heeft

	v			z	
n			l		e
	l	v			z
e					
	a		v		
		n		a	l

Vers 5: Samuel nodigt Isai en zijn zonen uit voor een offermaal	Vers 6: Samuel keek naar Eliab en dacht; dat is vast degene die ik tot koning moet zalven.
Vers 7,8: God liet aan Samuel weten dat het niet Eliab was. Samuel dacht: is het dan Abinadab?	Vers 8,9: Abinadab was het ook niet. Zou het dan Samma zijn?
Vers 10: Isai stelt zeven zonen aan Samuel voor, maar ze zijn het allemaal niet.	Vers 11: Samuel vraagt aan Isai: 'Zijn dit alle zonen die u heeft?'
Vers 11: Isai: 'Nee, de jongste is er niet bij, hij is bij de schapen en de geiten' Samuel: 'Laat hem hier komen'	13: Samuel zalft David met olie